

Bästa hedersmedlemmar, hedersgäster och ordföranden, festpublik och medlemmar.

År 1925 skrev V.E.V Wessman, som festsalen i skolcentrum i Nickby är uppkallad efter, i "Boken om Sibbo, del 1", såhär: -- "...att ungdomsföreningarna i våra dagar föra en tillvaro så bjärt avstickande mot deras tidigare livaktighet beror till en del därpå att de låtit sina forna uppgifter gå sig ur händerna och ej funnit nya i stället, till en annan del på tidens krassa materialism, som tar döden på alla ideella strävanden".

Tjugosex år senare grundades Ungdomsföreningen Kamraterna: 25 februari 1951.

Åttiosex år senare, år 2011 skriver Finlands Ungdomsförbund FSU i sin digra UF Framtidrapport att de utmaningar som uf-föreningarna står inför inte i märkbar grad skiljer sig från de som föreningar i allmänhet står inför: I analysen nämns bland styrkorna att "Uf-föreningarna är lokalt förankrade och flexibla - föreningarna kan syssla med precis det som medlemmarna är intresserade av; det finns inga färdiga modeller". Bland svagheter och hot kan man notera "mångsidighetens avigsida" dvs att rörelsens verksamhetsidé inte är tydlig.

Under de sextio åren Uf Kamraterna har funnits till har föreningen etablerat sig som knutpunkt för socialt umgänge, motion och idrott, samt kulturell verksamhet för ungdomarna och invånarna i Träskby, Hangelby samt på närliggande öarna. Enligt kommunens statistik för 2010 bor det 857 människor i Hangelby och Träskby. I Uf Kamraternas medlemsregister står det 545 namn. Genom att tänja litet på statistiken kan man säga att det är mer än 60% av invånarna. Det är en ansevärd del av befolkningen här som understöder Uf Kamraternas verksamhet. Kanske ärade Wessman hade fel, eller var det just för att han hade rätt som Kamraterna grundades?

---

Föreningen har varit verksam på flere ställen. I historiken, som ingår i jubileumsbroschyren ni har framför er, omnämns Bergåsa i Hangelby flere gånger som en populär danspaviljong. Hoppbacken nere vid Kassaviksvägen på 1950-talet, och motionsbanan vid Kalkbruket på 1970-talet var i tiderna stora satsningar. Den 7 september 1971 hyrde föreningen norra delen av fastigheten Träskby folkskola och verksamheten var förknippad med Sportstugan - som färdigställdes 1973 - i dryga tio år.

Thomasas, Träskby folkskola, Marthastugan, eller Träskberga, som vi på Birgit Lindroos förslag idag kallar huset vi nu befinner oss i – firar enligt fastighetsregistret trettio år i Uf Kamraternas ägo den 17 mars i nästa år. Byggnaden överläts av Träskby Marthorna år 1982. Själva fastigheten på 1.44 hektar, Träskby Skola, köptes av Sibbo Kommun kort därefter för 43.000

mark. Bergåsa såldes 18 april 1986 för 200.000 mark för att finansiera renoveringen av Träskberga, som hade ett kostnadsförslag som löpte på 198.000 mark. Dagens EU-finansierade renovering, som ni gärna kan bekanta er med, har en budget på 89.500 euro.

Nevasrundan, eller Nevaksen Juoksu på finska, firade 35 –årsjubileum i maj i år. Ur 25 års jubileumsbroschyren som utgavs för tio år sedan, 12 maj 2001, kan man läsa att den första Nevasrundan löptes 1976 med ett deltagarantal på 40 personer. Starten gick den gången från Sibbo Kalkbruks område. 1982 beslöt man flytta start och mål till Träskberga. Deltagarrekordet är i dagsläget från 2010 med 184 startande.

Ett evenemang som i stil med Nevasrundan fötts ur tidens anda och som aspirerar på tradition i Kamraternas verksamhet är Kalkstrands MiniTriathlon, som ordnades första gången sommaren 2010 på Lövhuddan som ett spontant initiativ bland medlemmar. Naturligtvis ordnades en uppföljare i år, 2011. I Mini-triathlon har deltagit dryga 30 barn och ungdomar per år.

---

Länge har UFK samarbetat med andra aktörer, föreningar och företag i närheten. Träskberga är föreningshuset som ger möjligheter till det. Salpar skola använder skidspåret och skridskoplanen under vinterhalvåret, och Hem och Skola håller diskon. 4H håller sin verksamhet varannan vecka på Träskberga. Naturligtvis fortsätter symbiosen med Träskby Marthorna som också har sina utrymmen i de norra rummen av Träskberga. Förutom dessa nämnda ser man ofta Sibbo Vargar orienterandes i skogarna kring Träskberga, och den kommande bastun och sanitetsutrymmena kommer att bidra till att göra dylika sportevenemang på Träskberga mera attraktiva. Och de flesta har väl även varit på väg- eller bryggmöten här. En trend verkar vara att lokala företag i allt högre grad erbjuder sig att producera ”närservice” på Träskberga, vilka t.ex. Zumban och Pilates är exempel på. Aktiva föreningsmedlemmar med kontakter till näringslivet är nyckeln till dessa aktiviteter.

Virtuellt samröre på Internet och Facebook är och kommer alltjämt att utgöra vardag bland ungdom och unga vuxna. Dessa verktyg ger i dag var och en möjligheter att snabbt skapa evenemang eller rentav improviserade tillställningar. För dessa finns inga krav eller behov av formella strukturer, som t.ex. en juridisk förening, vilket ju Uf Kamraterna är.

Således har inte ens Uf Kamraterna stått oberörd av denna trend: En informell kommunikation existerar mellan Uf Kamraterna och ”Fantasivägen” – vilken någon kanske vet att är en 200 meter lång vägstump på Sandholmen byggd på 1950-talet – men också en informell festfixargrupp på Facebook med ca 110 unga vuxna som de flesta har kopplingar till Hangelby eller Träskby. Denna grupp har under den senaste åren ordnat högklassig stand-up komik på Träskberga och två kortfilmsfestivaler på Kalkstrands Krogen, med kortfilmerna uppladdade till YouTube på Internet. Även en annan, yngre grupp med aktiva håller på att växa till. Man kan

själv bevittna deras musikaliska företagsamhet om man söker efter "Dj Muff & Puff, Träskis" på Google [korrigerad 2012: sökordet är nu "DjCookiesAndMilk"].

Uf Kamraterna finns också på Internet, både med en egen hemsida och med en Facebook-sida. Statistiken talar sina klara språk: Sedan föreningen började följa med besökartrafiken sommaren 2009, har hemsidorna besökts närmare 9.500 gånger, och besökarna har läst över 40.000 sidor totalt. Utskrivna på A4-kopieringspapper skulle denna mängd sidor bilda en närmare 5 meter hög stapel! Även föreningens inlägg på Facebook syns på medlemmarnas sidor mellan 200 och 1.000 gånger per varje inlägg. Det är imponerande siffror för en förening av UFK:s storlek.

---

Men tillbaka till framtiden. Hur ser UFK ut då? Gällande själva verksamheten tycks det idag finnas initiativrikedom och aktiva deltagare som ser till att verksamheten inte tynar bort. Det har bland annat ny-satsningar som höstens teaterimprovisationsworkshoppar, friidrottsmästerskap, och Mini-Triathlon bevisat. Den troligen största förändringen på lång sikt även i Uf Kamraternas omgivning har att göra med invånar- och samhällstrukturen omkring byarna – Delgeneralplanen för Eriknäs II kommer att hämta 11.000 nya invånare in på området ända fast i Merilävägen, och kommer att utgöra ett eget aktivt centrum med kommersiell och offentlig service. En ny vägförbindelse mellan Eriksnäsvägen och Kalkstrandsvägen, med anslutningen planerad intill Jontas, kommer att skapa en snabb förbindelse till föreningens aktiviteter också för de nyinflyttade Eriksnäsborna, även om troligen endast en bråkdel av dessa har svenska som modersmål. Även idag är det viktigt att Uf Kamraterna profilerar sig som en attraktiv förening också för nyinflyttade familjer som saknar Sibbosvansen.

Salpar skola kommer tydligen att fortsätta i nuvarande eller någon annan form över en överskådlig framtid. Skolans närhet ger en bra grogrund för mycket av ungdomsverksamheten inom föreningen. En förlust av skolan skulle skapa ett tryck på Träskberga som den enda i byn kvarvarande naturliga samlingsplatsen för barnen och ungdomarna, då redan största delen av hobbyerna sedan länge är utlokaliserade till Söderkulla, Nickby, Borgå eller Helsingfors.

---

Föreningen har under detta jubileumsår speciellt uppmärksammat de tidigare ordförandena som gett så mycket av sin tid för föreningens bästa, av vilka vi har flera på plats även idag. I jubileumsbroschyren kan ni se ordförandena presenterade, och vi har ett speciellt program senare idag för att hedra alla tidigare ordföranden. Jag vill å styrelsens och föreningens vägnar tacka alla tidigare ordföranden som är här idag, och naturligtvis också den sittande ordföranden, för deras

värv inom föreningen. Jag vill också framföra ett tack till alla som sponsorerat jubileumspublikationen och föreningen och dess satsningar under årens lopp. Slutligen vill jag tacka festpubliken för att ni är här idag och påminna att festligheterna fortsätter hela kvällen men också i morgon kl 14.00 här på Träskberga med öppna dörrar, jubileumskaffe och uppvisningar av byns ungdomar och band. Vi träffas på Träskberga!

TACK!